

Welkom op tuinpark Amstelglorie

Een wandelroute over Amstelglorie



Amstelglorie is een “volkstuinpark” met 440 tuinen. Het is vrij toegankelijk maar de tuinen zijn particulier terrein. De uitgezette wandeling is 2,6 km lang en met uitzondering van het speelveld en het eind van de Eksterlaan ook goed begaanbaar voor rolstoelen.

Als u het toegangshek (1) bent gepasseerd is links de “Inkoop”. Hier kopen de tuinders de materialen voor het onderhoud van hun tuin. Rechts staat het clubhuis met daarnaast de “Toko” waar levensmiddelen worden verkocht.

Ga over de brug rechtsaf (Kastanjelaan) en loop nadat u een tweede brug bent gepasseerd over de houten vlonder met 2 amsterdammertjes naar het speelveld (2). Met de rolstoel kunt de Kastanjelaan blijven volgen tot de tweede afslag rechts (Elzenlaan).

Naast verschillende speeltoestellen ziet u hier natuurspeelruimtes voor kinderen (wilgentenen speel- en verblijfruimtes), het bijenlint (met voor bijen geselecteerde bloemensoorten), een insectenhotel, moestuinbakken voor aspirant tuinders en jeu de boule-banen.

Ga door het bos even naar links om de slang (3) aan de rand van het speelveld te bekijken. De slang is gevormd uit puin dat is afgewerkt met specie. Daarop is een mozaïek aangebracht.

Loop ca 20 meter terug en ga linksaf op de kruising. Na de brug ligt rechts het Postmaplantsoen (4) dat vernoemd is naar de eerste voorzitter van Amstelglorie.

Wandel door het plantsoen en langs het water aan de bosrand.

Ga aan het eind van het pad linksaf (Prunuslaan), passeer de Maluslaan en loop langs de kweektuin 2 (Hemkerhof 5). Op deze tuin worden workshops en educatieve projecten voor scholen georganiseerd.

Loop rechtdoor over de kruising naar de parkeerplaats (rechts) en volg het pad naar links (Eksterlaan). Hier is een aantal tuinen (6) met bijzondere begroeiing: o.a. tuin 436, huisje met sedumdak en tuin 433 met bamboe-aanplant.

De Eksterlaan gaat verderop over in een graspad. Met de rolstoel kunt u beter de eerste afslag links (Kastanjelaan) en dan de eerstvolgende afslag rechts nemen (Fazantenlaan). Het graspad gaat over in de Fazantenlaan. Houd hier rechts aan.

Aan het einde van de laan ligt links de Molensloot (7) met het reigersdijkje, een open plas-dras gebied met een duidelijke overgang van land naar water met bijpassende beplanting. Aan de rechterzijde liggen de libellenpoel en het ijsvogellandje (8). Het ijsvogeltje broedt hier in het voorjaar en wordt regelmatig waargenomen.

Houd aan het einde van het pad bij het bankje rechts aan en volg het pad naar links.

Ga rechts over het boogbruggetje en wandel naar tuin 294 (9). Hier heeft Jan Wolkers jaren zijn "plek buiten de stad" gehad. In zijn dagboeken wordt deze tuin veelvuldig aangehaald. Zijn huisje wordt nu gebruikt als "schrijvershuisje". Schrijvers kunnen hier in een natuurlijke en rustige omgeving werken.

Loop terug naar het bruggetje en wandel langs de Molensloot over de Maluslaan. Op tuin 279 staat het logeershuis (10). Dit huis is te huur voor mindervaliden en aangepast ingericht. Rechts ervoor staat een "hotel" voor solitaire bijen. Sla op de kruising rechtsaf en wandel over de Kastanjelaan tot de kruising met de Elzenlaan. Ga hier weer rechtsaf tot de T-kruising. Ga hier linksaf de Essenlaan op.

Langs deze laan ligt een aantal tuinen met de natuurvriendelijke takkenwallen (11). Rechts van het pad vindt u de ronde keukenkruidtuin (12) en iets verderop de medicinale kruidtuin (13).

Vervolg de route rechtdoor. Na de T-kruising met de Berkenlaan en na de brug komt u op de Populierenlaan. De enorme populieren langs deze weg zijn evenals de essen aan de eerder genoemde Essenlaan direct na de oprichting van het complex in 1953 aangeplant. In de bocht voorbij tuinnummer 14 ligt de Paddenpoel (14), een nat drasgebiedje in een schaduwrijke omgeving.

Door het Vogelbosje (15) loopt een mooi schelpenpaadje evenwijdig aan de Kastanje-(hoofd)laan. Vóór de brug ligt een glooiend graslandje dat overgaat in een rietkraag langs de sloot.

Blijf de Kastanjelaan volgen. Na de tweede brug liggen aan de overkant van de sloot de imkerij "de Bijenberg" en de kweektuin 1 (16). Hier worden gifvrije bedreigde en inheemse planten voor de honingbij, de solitaire bij en de hommels gekweekt.

De wandeling over Amstelglorie eindigt bij het hoofdpad naar het hek.

Maar.... als de Toko open is, kunt u daar nog een lekker ijsje kopen.

NB. Aan de overkant van de Jan Vroegopsingel ligt het Oeverbos. Het pad loopt evenwijdig aan deze singel, langs wilde natuur, een weide en over steigerpaden langs de roeiverenigingen aan de Amstel.

Tekst: Frank de Bruijne