

*Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor zijn einde, dat na moedig strijden kwam.
Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam.*



Ver weg van ons, maar toch zo nabij, is van ons heengegaan mijn dappere en dankbare vader, schoonvader, trotse opa en lieve broer

Piet van der Wal

Amsterdam, 24 augustus 1936

Hoofddorp, 31 juli 2015

Marco en Jolanda

Esmay, Anique

Joop †

Margreet en Cor †

Truus en Charlie

Correspondentieadres:

Zeemanlaan 17

1171 BC Badhoevedorp

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Piet op vrijdag 7 augustus van 14.15 tot 14.45 uur in het Uitvaartcentrum De Nieuwe Ooster, Rozenburglaan 7 te Amsterdam.

De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsvinden om 15.15 uur in het crematorium op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126 te Amsterdam.

Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in één van de ontvangkamers van het crematorium.