



*door voorzitter Erik Teusink*

## **Nieuwjaarsspeech 2019**

Allemaal van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Namens alle vrijwilligers en bestuur wens ik jullie een goed en gezond 2019 en een mooi tuinjaar.

Ik hoop dat jullie fijne feestdagen hebben gehad. De afgelopen feestdagen was ik door griep geveld. Vervelend. Maar dat geeft tijd voor bezinning. Tijd om eens rustig terug te kijken op het afgelopen jaar.

Tijdens deze dagen gingen mijn gedachten terug naar hen die ons ontvallen waren. In mijn persoonlijke omgeving, werksituatie, maar ook op Amstelglorie.

Aan twee mannen dacht ik in het bijzonder: Hans Levendig en Henk Mellema. Twee mannen die onmiskenbaar deel uitmaakten van ons tuinpark. Twee mannen die een groot hart voor Amstelglorie hadden.

Zij laten een leegte na. We zullen hen blijvend missen.

Ik was geraakt door de grote betrokkenheid van zo velen van jullie tijdens hun ziekbed en afscheid. Daaruit blijkt een diepe saamhorigheid op Amstelglorie. Een saamhorigheid waar we zuinig op moeten zijn en die we moeten blijven koesteren. In 2019 en in de jaren daarna.

Bladerend door mijn agenda van afgelopen jaar kwam ik tot de conclusie dat er vorig jaar wel heel veel overleg is geweest. Meestal nam ik daar zelf aan mee. Soms was ik de aanstichter. In normaal Nederlands zouden we zeggen: we lullen wat af met elkaar.

Bestuursvergaderingen, bestuur-commissievergaderingen, overleg met commissies zoals bouwcommissie, wbc, kascommissie, barcommissie enzovoort, overleg met werkgroepen, allerlei kleine overleggen en gesprekken met tuinders, visie-bijeenkomsten, algemene ledenvergaderingen en bondsvergaderingen, overleg met gemeente en andere partners, en dan vergeet ik vast nog wel wat.

Schijnbaar was dat overleggen nodig in 2018. Maar al die overleggen overziend dacht ik: dat mag wel een tandje minder in 2019. Misschien moeten we meer doen en minder praten. En er is genoeg te doen. En dat moeten we samendoen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig. De hulp van alle leden.

Of het nou het aanpakken van de Japanse duizendknoop is, het meehelpen aan een onvergetelijk lustrum van de Kunstroute, het versterken van de WBC of bouwcommissie voor het dagelijks onderhoud van ons mooie tuinpark of het organiseren van een leuke activiteit voor alle leden in ons clubhuis.

Alleen samen zorgen we ervoor dat Amstelglorie het mooiste en fijnste tuinpark is en blijft om een volkstuin op te hebben. Dus ik zou zeggen: handen uit de mouwen in 2019.

Overleg zal er ook in 2019 nog wel zijn. In ieder geval praten we over de visie en toekomst van Amstelglorie. En ik nodig jullie van harte uit om daaraan mee te doen: het is jullie park en ook jullie toekomst. Aarzel niet en kom meepraten op een van de sessies die we komende periode organiseren over de toekomst van jouw park!

Samen met vrijwilligers en bestuursleden heb ik veel zin in 2019.

Zin om de vele goede ideeën die er leven om te zetten in serieuze plannen. En zin om die plannen daadwerkelijk uit te voeren.

Laten we in 2019 goed voor Amstelglorie en goed voor elkaar zorgen.

Ik wens jullie al het beste in 2019 en een fijn tuinjaar!